

Pubberz



TEKST EN FOTO'S Anita Veenhof

Na het grote succes van vorig jaar werd het puberforum weer gehouden tijdens de ALV. Dit keer op een andere locatie, met superweer en net voor de Pasen... De kinderartsen hadden ingetekend, kamer geregeld dus wat willen we nog meer??? Veel puberzzzz! Het blijft altijd spannend; komen ze wel, zijn ze het niet vergeten, op vakantie of misschien durven ze wel niet... Overbodige zorgen, puberzzzz aanwezig, artsen aanwezig dus; go for it! Nee en boven de 18 mag je niet naar binnen, helaas pindakaas! Deuren dicht, airco aan, koffie, thee en water en het forum kan beginnen.

Leuke groep met veel meisjes en ook twee jongens, Yes goed zo! De meiden staan altijd wel vooraan, maar gelukkig weten de jongens het forum ook te vinden. Nadat ze natuurlijk eerst beneden de boodschappentassen, dozen en kratten hadden volgestopt, ijsje hadden gescoord, nieuwe koekjes geproefd, saté en kipnuggets naar binnengewerkt, kwamen ze 'vol'daan naar boven. Ze konden Frank en Joachim (kinderartsen) in ieder geval wel vertellen dat glutenvrije gevulde koeken veel lekkerder zijn dan niet-glutenvrije... Dat er nieuwe glutenvrije beschuit op de markt is! Dat je op de website van McDonalds kan aangeven dat je ook glutenvrije hamburgers wilt, nog even doen hè! Oké, dus straks nog even naar beneden de markt op.

Vele ideeën werden uitgewisseld, verhalen verteld en vragen behandeld. Hebben jullie dit ook?, herken jij dit?, hoe doen jullie dat? Wat precies besproken is blijft voor onder de 18...

Het uur vloog om en zo stonden de ouders buiten te wachten. Binnen no-time was er boven geen puber meer te vinden, desalniettemin was de markt overvol... See You Next Year!!!

Puberforum op herhaling...

