



PUBERZ

Heb je zelf ook een verhaal te vertellen? Heb je iets bijzonders meegemaakt? Wil je een leuke foto of een tekening insturen? Mail naar redactie@glutenvrij.nl Onder redactie van Annette Karimi

OVER NAAR HAVO 3!

Hoi, daar ben ik weer, en ja ik ben over naar 3Havo.

Dit schooljaar ging best wel snel. Het was wel jammer dat ik met kamp ziek was en voor mijn eigen eten moet zorgen op de dagen dat ik er wel heen ging.

Ik had net zoals het eerste jaar eerder vakantie omdat ik al het schoolwerk af had. Ik ben toen lekker wezen werken bij 'Joop's glutenvrij'. We zijn ook nog een week weg geweest naar een park. Nog een goed nieuwtje, mijn beugel is er uit!!

Ik ben er erg blij mee want anders blijft eten zo kleven, en daar heb ik nu geen last van.

Ik moest trouwens laatst prikken. Helaas

ging dat niet zo goed. Ze prikte mis en mijn ader ging rollen. Gelukkig was er een aardige mevrouw die mij de keuze gaf om een andere keer terug te komen en dan met een soort pleister op mijn hand dat dan mijn huid verdoofd. Uiteindelijk zei ik 'ja graag', want ik houd niet zo van prikken, dus ze gaf mij die pleister mee.

Een paar weken later ben ik terug gegaan met mijn ouders en broer en hebben we er een dagje van gemaakt.



Na het prikken dat dit keer goed ging, zijn we bij het strand 'Wijk aan Zee' wezen eten wat erg lekker was. Daarna hebben we naar de zonsongang gekeken die erg mooi was.

Voor onze rubrieken KidZ en PuberZ zoeken wij eigen verhalen en ervaringen van kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar met coeliakie. Wil je eenmalig of wat vaker schrijven over ervaringen op school, of juist daarbuiten, zoek je vriendjes/vriendinnetjes of wil je een mooie tekening sturen? Laat maar weten via redactie@glutenvrij.nl