



★ Puberforum coeliakie ✿ ★

Dit jaar hadden we iets heel nieuws voor jullie gelanceerd. Een puberforum! Normaal gesproken is er alleen de MAR, een forum voor 'grote' mensen, waar soms ook kinderen wel eens iets durven vragen. Maar nu hadden we een forum speciaal voor puberz, waar alleen vragen van puberz beantwoord werden (en waar geen vader of moeder te bekennen was)! Frank Kneepkens en Joachim Schweizer, beiden kinderartsen MDL, hadden er zin in. Door de vulkaan in IJsland kwam er bijna nog 'roet in het glutenvrij eten', want Frank zat nog vast in Turkije. Speciaal voor deze bijeenkomst is hij per bus naar Nederland vertrokken om toch nog op tijd hier te zijn; dat duurde slechts 44 uur!!! Wel een held hè!

Prachtige dag, mooie locatie en super mooi weer! Eigenlijk waren we een beetje bang dat veel puberz liever gingen zwemmen, maar dat viel mee. Om 11.00 uur stond het forum op het programma en daarvoor konden we nog even glutenvrij shoppen, want er was weer heel wat te scoren... Softijs, zelfgebakken stroopwafels, poffertjes, koekjes, cakejes, alles proeven, whow het walhalla!

We waren met z'n 25en. Nadat Frank en Joachim zich hadden voorgesteld en het doel van het forum hadden aangegeven (leren van elkaar), kwamen verschillende onderwerpen ter sprake – smokkelen, dieet, of coeliakie overgaat, op vakantie of kamp, op school, en nog veel meer. Vragen, antwoorden, menin-

gen en ideeën kwamen naar voren en werden besproken. Natuurlijk eerst wat onwennig, maar er was een open sfeer waarin alles besproken kon worden. Heerlijk ook dat de ouders niet konden meeluisteren of meepraten! Steeds meer verhalen kwamen los en talloze vragen werden afgevuurd op de artsen. 1,5 uur was bijna nog te kort!!! Buiten stonden de ouders te wachten.

Is het leuk?

Ja! Het is superleuk!

Durven ze wel vragen te stellen?

En of ze durven te vragen, ze komen goed los!

Wat duurt het lang! Lang...,

Hoezo, is het al zo laat?

Waar gaat het over?

Dat is geheim!!! ■